

## **Verslag van de wedvlucht Nanteuil op zaterdag 13 juli 2013.**

Vandaag staat de laatste midfondvlucht op het programma. Volgens het vliegprogramma zouden we Mantes La Jolie moeten vliegen maar vanwege de nationale feestdag in Frankrijk was vermoedelijk de losplaats omgetoverd tot een feestterrein en werd er daarom uitgeweken naar Nanteuil.

Om 06.15 uur was het mistig in Nanteuil en hing er lage bewolking over België. Nog steeds om 11.00 uur lage bewolking maar de Belgen gingen wel los een slecht vertrek tot gevolg. Dus werd besloten nog te wachten. Tegen 12.00 uur werd het beter op de losplaats en gingen de duiven om 12.30 uur de lucht in.

Gezien de snelheid van de jonge duiven vanmorgen 1134m/min moesten de duiven met noordelijke wind vanuit Nanteuil tegen half zes kunnen aankomen. Qua ingekorfd duiven gaat het naarmate het seizoen vordert hard achteruit ook nu werden maar door 11 leden in totaal 124 duiven ingekorfd, goed voor 31 prijzen.

Het werd een zoals we nu weten een moeilijk vluchtje. Het was niet zozeer de temperatuur maar de lucht die er niet goed uitzag, als je er in keek dan was het vuil en deed zeer aan je ogen. Al met al hebben we niet echt mooie midfondvluchten gehad. Met de eerste vlucht was het al meteen raak, koud en de hagel op de kop. De tweede vlucht zo uitgerekend met de lossing dat ze net of net niet voor de buien thuis waren en ga zo maar door.

Veel mooi vliegweer hebben we dit seizoen dan ook niet gehad.



De eerste twee prijzen waren dit keer zo als zo vaak dit seizoen voor Mees Doornekamp. Hij draaide de eerste duif de 0-1488591 op 18.17.09 uur en de tweede op 18.24.24 uur. Mees had er dit keer 9 mee en draaide er 4 in de prijzen.

De derde prijs is voor Herman de Waal die zijn enige duif van de 18 duiven mee draaide op 18.26.10 uur. Wel weer net als vorige week winnaar van de B- klasse.

Op plaats 4 komen we Marco van Kommer tegen die er bij de eerste tien er maar 1 had maar wel 4 bij de eerste 20. Tien duiven mee en er zes in de prijzen. Wel kampioen van de van de midfond, gefeliciteerd.

Harry Voskuilen noteerde zijn duif de 2-1420310 op 18.23.02 uur die goed was voor een 5e notering. Op plaats 10, 13, 14 en 20 komen we Harry ook nog tegen en dat waren de verdiende prijzen van totaal 15 ingekorfd duiven.

Vorige week nog eerste maar nu beslag leggend met de 162 op de 5e plaats Jan Haverlach. Dit keer voor de verandering de 960 als eerst getekende gezet en wat gebeurde zoals elke week de tweede getekende voorop.

Van de 10 duiven mee er 5 in de prijzen.

Als ik er 1 van de zes zou draaien zou hij geheid de opmerking maken, een afzwaaijer zeker. Nu Janus Schotsman op de 7e plaats "een afzwaaijer zeker".

Nu wel bij de eerste tien Gerard van Eijk. Diverse uitslagen net tegen de top tien aan nu terug te vinden met twee stuks op plaats 8 en 9. Gerard had er 12 mee en 3 in de prijzen.

Over Willem van de Schagt waarschijnlijk teveel geschreven nu pas terug te vinden op plaats 17. Hij had er 20 mee en 6 in de prijzen.

Van de 11 inkorvende leden hebben er deze week 3 leden de antenne gemist. Ook op deze vlucht waren er bij het uitslaan nog diverse duiven onderweg. Het concours stond 31 minuten open. Volgende week de laatste dagfond vlucht vanuit Tours dan zit die discipline er ook weer op. Veel succes.