

Verslag van de wedvlucht Pont st. Maxence op 6 juli 2013.

In konvooi zijn de wagens om 03.45 uur op de losplaats Pont st. Maxence aangekomen en opgesteld voor de lossing.

Zoals op de foto van de afdeling te zien is was de losplaats om 09.50 uur nog in nevelen gehuld maar de zon probeerde te breken. Dit ging redelijk snel want om 10.15 uur konden de duiven met een noordoostelijke kopwind het ruime sop(nou ja!) kiezen.

Vrijdagavond hadden 13 leden in totaal 147 duiven ingekorfd die snel naar Leusden werden gebracht vanwege de afstand naar de losplaats. Bovenstaand is te zien hoe lang er toch nog over gedaan werd.

Hadden we veel weken te klagen over het slechte weer deze zaterdag werd het een mooie zomerse dag en goed vliegweer. Maar typisch voor Nederland meteen weer erg heet dus een enorme omslag voor de duiven om zich aan te passen aan de omstandigheden.

Met de noordoostelijke wind op de kop en het warme weer was het gokken hoe laat de duiven zouden arriveren. Berichten dat in Ameide om 19 minuten over drie gedraaid werd zou je hier in Amersfoort een half uur later toch duiven moeten hebben.

Om 15.50.53 uur draaide Jan Haverlach z'n tweede getekende duif die ditmaal niet bij Hoevelaken linksaf was gegaan maar rechtstreeks naar huis was gekomen waar het vrouwtje geduldig zat te wachten. Met deze "afzwaaiër" volgens onze goochelaar Janus werd hij eerste en kreeg de daarbij de behorende bloemen. Van de 11 mee er 3 in de prijzen.

De tweede en tiende plaats bij de eerste tien werden opgeëist door Marco van Kommer die na een slecht weekend vorige week de duiven weer op de rit heeft gekregen. De uitslag was nu weer des Kommers van de 18 duiven mee er 10 in de prijzen.

Waar Marco vorig weekend een mindere uitslag had, zo verging het nu Willem van de Schagt. Weliswaar werd beslag gelegd op de derde plaats maar 20 mee en 3 in de prijzen is voor hem gezien de uitslagen van de afgelopen weken onder de maat.

Het zou ongewoon zijn als Mees Doornekamp niet zich bij de eersten zou melden, maar ook supers kunnen een slechte dag hebben, dit keer op plaats vier. (Ja menig Klein Duiven-Duimpje zou met een 4e plek natuurlijk een gat in de lucht springen....)

Maar zoals meestal bij Mees als er 1 is zijn er meestal meer dus ook op plaats 8, 9, 14 etc. Van de 14 duiven mee er 7 in de prijzen.

Een goed weekend had Harry Voskuilen met mooie plaatsen in de uitslag. Harry legde beslag op de 5, 7, 11, 16,17,19 etc. Harry had ook 14 duiven mee en draaide er 7 in de prijzen.

Op de zesde plaats zien we Janus Schotsman verschijnen. Janus is bezig met een omschakeling van z'n ritme sinds hij thuis loopt maar ook z'n duiven moeten er aan wennen want waar ze anders alleen maar 's avonds werden losgelaten moeten ze nu er 's morgens uit dit tot groot genoeg van de roofvogels in de omgeving. Maar.... 5 mee 2 in de prijzen.



Herman korfde in onder het toezicht oog van de schrijver van dit verslag

De laatste twee plaatsen zijn voor Herman de Waal en daarmee eerste van de B- klasse. Van de 13 leden die ingekorfd hadden vielen er 5 niet in de prijzen.

Volgende week de laatste midfondvlucht Mantes La Jolie en de eerste jonge duivenvlucht vanuit Duffel.

Na volgende week nog 15 vluchten te gaan, wat kan een seizoen toch snel afgelopen zijn. Succes.